

ZUID-AFRIKA

Dag 1 Vlucht naar Kaapstad

Vertrek naar Kaapstad. Voor de vlucht verwijzen wij naar het vluchtschema. Na aankomst transfer naar ons comfortabele hotel in de stad.

Dag 2-3 Vrij Kaapstad, Kaap de Goede Hoop

Op dag twee en drie heb je twee volle dagen om "de Moederstad" en omgeving te ontdekken. Kaapstad ligt prachtig aan de Tafelbaai en aan de voet van de beroemde platte berg die boven de stad uitrijst. Een 'must' voor avonturiers is de beklimming van deze ruim duizend meter hoge Tafelberg. De inspannende klim via Skeleton Gorge belooft je met uitzichten over Kaapstad en de Atlantische Oceaan.

LET OP: Wegens groot onderhoud is de kabelbaan bij Tafelberg elk jaar enkele weken gesloten in juli en augustus. Je kunt deze periode alleen te voet de Tafelberg op en af. De exacte data van deze periode in 2014 zijn nog niet bekend.



Heb je geen zin om te klimmen dan kun je ook met het *sweefspoor* (kabelbaan) omhoog. Ook zou je nog (als het weer het toelaat) een bezoek kunnen brengen aan Robbeneiland, waar Nelson Mandela jarenlang gevangen heeft gezeten.

LET OP: Als je Robben Eiland wilt bezoeken, raden we aan tickets hiervoor zelf vooraf te kopen via hun website: www.robben-island.org.za. Ter plekke zijn de meeste tours namelijk al uitverkocht.

Een andere mogelijkheid is een uitstapje per zeiljacht op Tafelbaai. Een tocht van twee uur brengt je aan het eind van de middag vanuit Kaapstad een stuk de zee op, vanwaar je de Tafelberg en de stad bij zonsondergang in alle stilte rood ziet opgloeien. Met wat geluk zwemmen zeehonden en dolfijnen om je heen. Kaapstad is verder een moderne, trendy en gezellige stad waar je uitstekend kunt winkelen of met een drankje vanaf een terras naar de bezigheden in de haven kunt kijken. 's Avonds kun je de heerlijke Kaaps-Maleise keuken proberen (de echte boboti bijvoorbeeld) en genieten van de wijnen waar de Westkaap zo beroemd om is. Wie wil kan zich nog uitleven in één van de vele Afrikaanse of Westerse clubs of een afzakkertje drinken op een terrasje aan het water.

De optionele dagexcursie naar Kaap de Goede Hoop en het Kaapse schiereiland is een echte aanrader. Tijdens deze dagtocht rijd je langs de indrukwekkende kust van het Kaapse Schiereiland, kan je o.a. een boottocht maken naar 'Seal Island' in Houtbaai, waar een kolonie pelsrobber te zien is. (De kosten voor deze boottocht zijn niet inbegrepen.) Onderweg bezoek je ook een pinguïnkolonie nabij Simonstad. Ook een bezoek aan Cape of Good Hope National Park waar Kaap de Goede Hoop ligt, is een onderdeel van deze excursie. Dit park is de verblijfplaats van een grote diversiteit aan wildsoorten, zoals de zeldzame bontebok. Daarnaast vind je er honderden soorten inheemse 'fijnbos' planten, waaronder de bekende protea. Op Kaappunt is er tevens gelegenheid om een mooie wandeling te maken waarbij je vanaf de rotsen schitterende uitzichten hebt over de oceaan. Met enig geluk zijn er voor de kust ook walvissen te zien (juli t/m oktober).



Een zeer interessante excursie in de ochtend van dag 3 is een Townshiptour. Duizenden mensen leven en wonen in een totaal ander Zuid-Afrika dan wat de meeste toeristen (én Zuid-Afrikanen) ooit zullen zien. Onwetendheid en angst zorgen ervoor dat de blanken de townships als gevaarlijk beschouwen. Een tour van ongeveer drieënhalve uur door verschillende townships bewijst echter dat de vriendelijke bevolking er het beste van probeert te maken en dat men ondanks de vaak slechte omstandigheden trots is op hun wijk. Maak kennis met de mensen van Afrika tijdens deze indrukwekkende tour. Je kunt bij boeking aangeven of je mee wilt op deze townshiptour.

Dag 4-5 Cederbergen

We reizen naar de Cederbergen, een prachtig wandelgebied met valleien, indrukwekkende rotsformaties, watervallen en grotten. We overnachten midden in het Cederberg Wilderness Area. Hier slapen we twee nachten in knusse huisjes. Op dag vijf kun je de hele dag de bergen intrekken of relaxen aan het riviertje. Naast het prachtige



landschap zie je onderweg wellicht bavianen, dassies en klipspringers.

NAMIBIË

Dag 6 Oranjerivier

Na een lange reisdag komen we bij de grens van Zuid-Afrika en Namibië. Hier zetten we onze tenten op aan de oevers van de Oranjerivier, waar je een optionele ontspannen kanotocht maken door het desolate landschap op de Oranjerivier kunt maken, zwemmen in de rivier of wandelen langs de rivier en genieten van het rijke vogel- en vlinderleven.



Dag 7 Fish River Canyon

We gaan nu echt Namibië in en rijden door een al maar leger worden landschap naar de Fish River Canyon. Na een kort bezoek aan de warmwaterbronnen van Ai-Ais, zetten we onze tenten op vlakbij de gigantische Fish River Canyon. Je wordt je pas echt bewust van de omvang (160 kilometer lang, 27 kilometer breed en 550 meter diep) als je een stuk langs de prachtige en diepe afgronden wandelt.



Dag 8 Lüderitz

We reizen naar de Atlantische kust, naar het stadje Lüderitz. Tijdens deze tocht bestaat de kans dat je struisvogels en spiesbokken langs de weg ziet. Uniek zijn de "wilde" paarden die je in de omgeving van Aus kunt zien.

Lüderitz behoort zonder twijfel tot de meest curieuze plaatsen van zuidelijk Afrika. Je waant je hier in een vreemde woestijnvariant van een klein Duits dorp. Er zijn lutherse kerken, Beierse kroegen en veel straatnaamborden zijn nog in het Duits.



Dag 9 Lüderitz, optionele tocht naar het Sperrgebiet

Op dag 9 kun je op eigen houtje de stad verkennen of een boottocht maken op een zeilschip, maar je hebt ook de mogelijkheid mee te gaan op een dagtocht naar het beruchte *Sperrgebiet*, ook wel *Diamond Area 1* genoemd.

Deze immense woestijn ten zuiden van Lüderitz beleefde in het begin van de vorige eeuw gouden tijden toen hier de diamanten letterlijk voor het oprapen lagen. Complete dorpen met kegelbaan en danshal verzezen in de woestijn en gelukszoekers uit de hele wereld kwamen naar dit gebied om een graantje (of diamantje) mee te pikken. In de tweede helft van de vorige eeuw zakte de diamanthandel echter in. De dorpen liepen leeg en worden sindsdien langzaam weer door het zand verzwolgen. Nog steeds is het gebied verboden gebied en als toerist slechts toegankelijk met één tour operator die toestemming van de overheid heeft. Tijdens deze volle dagtocht rijd je met zeer ervaren lokale gidsen met 4x4's dwars door het gebied. Je bezoekt verlaten spookdorpen als Pomona of Elisabethbucht, je ziet de volkomen eenzame graven van pioniers die hier onder erbarmelijke omstandigheden hun geluk zochten, maar het niet overleefd hebben, en je leert over de geschiedenis van dit vervreemdende deel van het land. Als klap op de vuurpijl nemen we ook nog een kijkje bij de zeer fotogenieke Bogenfels, een 55 meter hoge rotsformatie die, zoals de naam al zegt, als een boog in de Atlantische Oceaan staat. Deze tocht is een absolute aanrader.

Als je mee wilt op de tocht naar het Sperrgebiet, kun je dit bij boeking aangeven. Je kunt het ook later nog aan ons doorgeven, maar dit kan maar tot **uiterlijk drie weken voor vertrek** uit Nederland. De kosten voor deze excursie moeten voor vertrek betaald worden aan Sawadee. Zie het kopje "Bijkomende Kosten" voor het juiste bedrag.

In Lüderitz overnachten we in een comfortabel hotel.



Dag 10 Namibwoestijn

De reis naar Sossusvlei is té lang maar vooral ook té mooi om in één keer te doen. Vandaar dat we op dag 10 's middags ons kamp opzetten in één van de meest kleurrijke, gevarieerde en eenzame woestijnen ter wereld.



De Namibwoestijn is de oudste woestijn op aarde. Namib betekent 'eindeloze ruimte' in de taal van het Namavolk en die naam is zeer toepasselijk. In dit lege maanlandschap werkt de totale stilte soms vervreemdend en er zijn maar weinig mensen op wie dit verblijf geen overweldigende indruk achterlaat. Je kunt deze wildernis ontdekken door op eigen gelegenheid de ruige vlaktes in te trekken of door de torenhoge rotsen op te klimmen. Een zware klim, maar eenmaal boven lijkt alle inspanning vergeten als je uitkijkt over de zwarte bergketens die uitsteken boven een eindeloze zee van geel gras en zand. Als je het geluk hebt hier op een maanloze nacht te zijn, leg je slaapzak dan buiten (als het niet te koud is natuurlijk), want een sterrenhemel als hier zul je niet snel meer zien. Het is alsof je de sterren kunt aanraken.

Dag 11 naar Sesriem

Na een korte reis komen we aan bij één van de absolute hoogtepunten van de reis: de Sossusvlei met zijn immens hoge zandduinen. Voor we deze duinen morgen gaan aanschouwen, kun je vandaag in de omgeving van Sesriem een korte wandeling naar de Sesriem Canyon maken of gewoon in het weidse gras-zandlandschap de stilte en kleuren tot je nemen. Als de zon bijna onder is en de gecko's hun kenmerkende 'geblaf' laten horen, is het Namibië op z'n mooist.



Dag 12 Sossusvlei, Solitaire

We staan vandaag voor dag en dauw op zodat we de zon op kunnen zien komen over de duinen. 's Ochtends vroeg zijn de duintoppen op hun mooist en het is er dan een paradijs voor fotografen. Haarscherpe glooiingen werpen verre schaduwen over het rode zand. Je kunt hier wandelen en duinen beklimmen om dit natuurwonder goed op je in te laten werken. 's Middags rijden we door naar Solitaire, een inmiddels wereldberoemde eenzame benzinepomp / café / winkel. We brengen een bezoek aan Naankuse, een opvangcentrum voor cheetha's en kamperen 1 nacht in de buurt van Solitaire.



NB: Afhankelijk van de beschikbaarheid overnachten we in of net buiten het park. In het laatste geval zijn we gebonden aan de openingstijd (1 uur voor zonsopkomst) van het park.

NB: Om bij de Sossusvlei te komen, moet je 5 km over het mulle zand afleggen (en 5 km terug). Dit kan ook per 4x4 transferbusje. De kosten hiervan zijn niet in de reissom inbegrepen.

Dag 13 Swakopmund

We trekken we door de grote witte vlakte naar het dramatische maanlandschap van het Namib Naukluft Park. In de Kuiseb Canyon zie je de sporen van gletsjers die hier honderdduizenden jaren geleden over het land schoven.

In de loop van de middag bereiken we het 'gemütliche' havenplaatsje Swakopmund. Het 100 jaar oude Swakopmund doet vreemd aan omdat veel mensen nog Duits spreken. De polka die hier soms uit de supermarktspeakers schalt versterkt dit gevoel nog eens. Het is bezaaid met historische gebouwen, zoals de vuurtoren en het oude stationnetje. Het museum geeft een overzicht van de geschiedenis en de flora en fauna van Namibië.



Dag 14 Swakopmund

We verblijven twee nachten in comfortabele kamers. In de omgeving kun je diepzeevissen of een dolfijnenexcursie ondernemen. Ook kun je sandboarden op één van de hoge duinen rondom de stad. Wil je meer contact met de bevolking, dan breng dan een bezoek aan een township. Hier ontmoet je de mensen thuis, drink je een biertje in een shebeen (café) en kun je het lokale eten proeven.

Ga ook vooral uit eten in één van de vele restaurantjes. Je kunt heerlijk vis eten, maar ook genieten van de Duitse keuken: Bratwurst of Eisbein met Sauerkraut als hoofdgerecht en Kugelhupf of Apfelstrudel na!



Dag 15 Cape Cross - Brandberg

's Ochtends verlaten we Swakopmund en rijden richting de Skeleton



Coast, een leeg gebied met zandvlaktes aan de rechterkant en de zee aan de linkerkant. We rijden door een gebied waar per jaar maar 25 mm regen valt. Flora en fauna moeten het hier dan ook voornamelijk hebben van de mist die regelmatig vanuit de zee landinwaarts schuift.

We bezoeken Cape Cross, waar een chaotische kolonie van tienduizenden pelsrobben op het land voor een geweldige herrie zorgt. Jakhalsen lopen vaak langs het strand in de hoop een jonge pelsrob te kunnen verschalken. Daarna rijden we het binnenland in, waar rode granietrotsen lukraak in het landschap lijken te zijn gegooid. Aan het einde van de middag kleuren de rotsen in verschillende tinten rood bij de ondergaande zon. We kamperen in de buurt van de Brandberg, de hoogste berg van Namibië, zo genoemd omdat hij bij zonsondergang rood kleurt. Met wat geluk komen de beroemde woestijnolifanten langs in de droge rivierbedding op zoek naar water. De sanitaire voorzieningen zijn beperkt, maar wél onder een schitterend heldere sterrenhemel.

Dag 16 Damaraland, Etosha

's Ochtends reizen we verder door Damaraland, maar niet voor we - vóór de hitte van de dag - een wandeling naar de zogenaamde White Lady gemaakt hebben. Het is een redelijk makkelijk wandeling tussen de gekleurde rotsen van de Brandberg. De White Lady zelf is een verzameling rotsgravures, en het opmerkelijke is natuurlijk dat de belangrijkste gravure niet van een blanke dame, maar van een sjamaan in trance is ... Aan het eind van de middag bereiken we de zuidkant van het uitgestrekte Etosha park.



Dag 17-18 Etosha National Park

Met een oppervlakte van 20.000 km² biedt Etosha toevlucht aan ruim honderd soorten zoogdieren en 340 vogelsoorten. Ook is Etosha één van de laatst overgebleven lege gebieden in Afrika. Hier kunnen nog grote kuddes antilopen vrij rondtrekken met in hun voetsporen de altijd hongerige roofdieren. De volgende dag staan we vroeg op voor een dag die in het teken van de safari staat. Vanwege de grootte van Etosha vallen bezoekers niet erg op en lijken we vaak alleen te zijn in het weidse landschap. We rijden een aantal uren door boomsavanne en grasland en langs de Etosha Pan; het immense opgedroogde meer waaraan het park zijn naam dankt en waar je grote kans hebt op zien van wild als zebra's, olifanten, bat eared fox (lepelhonden), giraffen, struisvogels en springbokken. Wellicht zien we hier ook enkele van de 300 leeuwen die het park rijk is. Rond het middaguur, als de dieren slapen of zich schuil houden, kun je luieren aan de rand van het zwembad.



NB: Afhankelijk van de beschikbaarheid kamperen we drie nachten in of net buiten het park. Voorzieningen als een bar en een zwembad zorgen voor het nodige comfort.

Dag 19 Rundu

Een lange reisdag! We laten het droge deel van Namibië achter ons en komen na een paar honderd kilometer kaarsrechte weg in het groenere deel van Namibië. Nadat we Rundu gepasseerd hebben, bereiken we de Caprivi Strip. Dit vreemde aanhangsel van het land is ontstaan toen de Duitsers in 1875 bij het verdelen van Afrika een link wilden hebben tussen 'hun' Süd West Afrika en de Zambezi Rivier.

De Caprivi is veel 'Afrikaanser' dan de rest van het land, en ook wat landschap betreft sluit het veel beter aan bij de noordelijke burens. Tientallen (veelal droge) rivieren die in het hoogland van Angola ontspringen, doorkruisen de Caprivi en eindigen in de Okavango Delta. De waterstand is zeer seizoengebonden en ook de Okavango is dus afhankelijk van de regenval in Angola. We kamperen één nacht aan de oevers van de Kavangorivier aan de grens met Angola.



BOTSWANA

Dag 20-21 Okavango Delta

Op dag 20 gaan we de grens over met Botswana en wacht ons een nieuw hoogtepunt, de Okavango Delta: één van de laatste grote wetlands ter wereld. Hier is de schitterende natuur nog in haar volle glorie te bewonderen. Er komt veel wild voor, waaronder de zeldzame



moerasantilope Red Lechwe, maar ook de wilde hond en het luipaard, al laten die laatst genoemden zich zelden zien. Op een geschikte plek in de bush maken we een lange naturewalk, waarbij je giraffen, olifanten en antilopen tegen zou kunnen komen. Tegen zonsondergang keren we terug in ons kamp. Begeleid door een kakofonie van nachtelijke dierengeluiden val je in slaap in een van 's werelds meest beroemde en uitgestrekte wildernissen. De Okavango is ook dé plek om een tocht per mokoro, een soort kano, te maken. En dit moet ook wel, want ook de 4x4 truck die ons het Deltagebied binnen rijdt, kan toch niet het water in. Per mokoro reizen we dus verder de Delta in naar ons kamp. De mokoro wordt door zogenaamde polers als een gondel voortgeboord door een labyrint van slootjes, stroompjes en rietkragen. Tijdens de tocht daalt een oneindige rust over je neer en de tocht per mokoro is de beste manier om het uitbundige vogelleven gade te slaan. We kamperen één nacht op een camping met sanitaire voorzieningen en slapen één nacht in bedden op een zogenaamde house boat.

NAMIBIË

Dag 22 Caprivi

Terug in Namibië doorkruisen we de Caprivi Strip naar het uiterste oosten. Voor we op dag 23 Namibië definitief verlaten, kamperen we nog een nacht op een kampeerplaats aan de Kwandorivier. Vooral vogelaars zullen hier aan hun trekken komen want liefst 70% van alle vogels die in Namibië voorkomen kunnen hier gespot worden. Kijk ook niet vreemd op als er onverwacht olifanten langs de oever verschijnen om hun dorst te lessen. Het gebied was ooit het terrein van leeuwen, wilde honden, olifanten en tientallen boksoorten. Stropers hebben hier helaas een eind aan gemaakt, maar sinds een paar jaar is men druk bezig de dieren te beschermen en via special programma's weer te introduceren in twee nabijgelegen parken. Langzaam maar zeker keren de olifanten weer terug. Samen met de dichte bossen, moerassen en floodplains (de vloedgebieden van de Kwando) zorgen ze voor een echt Afrikaanse wilderniservaring.



BOTSWANA

Dag 23-24 Chobe

Na een relaxte ochtend, komen we 's middags na slechts een paar uur rijden opnieuw in Botswana. Hier stroomt de Choberivier, die grenst aan het gelijknamige Chobe Nationaal Park dat bekend staat om zijn immense olifantenpopulatie.

Voor de vroege vogels is het op dag 24 mogelijk om op gamedrive in Chobe in te gaan, ditmaal per safarivoertuig. Chobe Nationaal Park is een van de weinige parken waar je een olifantgarantie kunt krijgen. Dit park heeft de hoogste olifantdichtheid per vierkante kilometer in heel Afrika. Zowel deze safari als de boottocht zijn optioneel, de entree tot Chobe is wel al inbegrepen in de reissom. In de namiddag ben je in de gelegenheid om wellicht de mooiste bootsafari in Afrika te maken en onder het genot van een drankje langs krokodillen en nijlpaarden te varen. Wilde dieren als sabelantilopen, olifanten, buffels, bosbokken, koedoes, waterbokken komen in het late middaglicht naar de oevers komen om te drinken. We kamperen langs de rivier buiten het park. De wilde dieren houden zich echter niet aan de parkgrenzen en het kan voorkomen dat je 's nachts gewekt wordt doordat er een nijlpaard naast je tent staat te grazen.



ZIMBABWE

Dag 25-27 Victoria Falls

Na het ontbijt laden we de truck voor de laatste maal in en gaan we op naar Victoria Falls, het stadje aan de Zimbabwaanse kant van de Victoria Watervallen. Je hebt twee volle dagen om de watervallen te bekijken en de meest enerverende activiteiten te ondernemen. De Victoria Watervallen behoren tot de meest fotogenieke ter wereld. Vroeg in het seizoen (t/m juli) stort er hier met donderend geraas meer dan een half miljoen kubieke meter water per minuut in een honderd meter lager gelegen nauwe kloof. Dit natuurgeweld resulteert in een constante waternevel boven de waterval, waardoor de lokale bevolking haar de bijnaam Mosy-oa-Tunya gaf; de 'rook die dondert'. Tijdens het bezoek aan de watervallen heb je vanaf



Danger Point een fantastisch uitzicht op de muur van water. Verder zijn hier mogelijkheden te over om een aantal onvergetelijke ervaringen op te doen, zoals een kanotocht over de Zambezi waarbij je buffels en olifanten tot op korte afstand kunt naderen.

Dag 28-29 Victoria Falls, vertrek naar Amsterdam

Na een laatste blik op de watervallen vanuit het vliegtuig is de reis echt voorbij en zet het vliegtuig koers naar Johannesburg. 's Avonds vlieg je door met KLM naar Amsterdam. Voor de vlucht verwijzen wij naar het vluchtschema. Op dag 29 aankomst op Schiphol.

Let op: Bij enkele reizen is het vertrek vanaf Livingstone in Zambia en zal er een extra visum voor Zambia moeten worden gekocht aan de grens voor US\$ 50,- contant.

